



Bert van Leijsen
1940 - 2020

*Niemand leeft voor zichzelf
We leven voor God en elkaar...*

Verdrietig nemen wij afscheid van onze geliefde broer, zwager, oom en dierbare vriend

Segebertus Adrianus Joseph van Leijsen
Bert

*Drager van de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Geëerd met de Brabant Bokaal 2008*

* Oosterhout, 21 januari 1940

† Geldrop, 4 juli 2020

Nellie van Leijsen (zuster Francisia)

Christ van Leijsen

Gerard van Leijsen

Wim en Jo van Leijsen-van Haperen

Riet Braat-van Leijsen

Annie van Oosterhout-van Leijsen

Jeanne van den Corput-van Leijsen

Dymphie en Mari Keetels-van Leijsen

Neven en nichten

Hans en Lia Weerdenburg

Inge en Rick, Mees, ♡

Lieke en Dennis

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Hans Raaijmakers
T.a.v. familie Van Leijsen of familie Weerdenburg
Emopad 56, 5663 PB Geldrop.

Bert heeft zijn lichaam ter beschikking gesteld aan de wetenschap.

De eucharistieviering waarin wij hem herdenken vindt plaats op zaterdag 11 juli om 11.00 uur in de H. Brigidakerk, Nieuwendijk 2 in Geldrop.

Vanwege de huidige maatregelen is dit een besloten dienst.

Het is mogelijk de Heilige Mis online te volgen via www.memori.nl/bert-van-leijsen

Om herinneringen aan Bert te bewaren is er een online Memori-pagina aangemaakt. Wij zouden het fijn vinden als u een reactie, herinnering of foto's wilt plaatsen op www.memori.nl/bert-van-leijsen

Bert wilde liever geen bloemen ontvangen op zijn uitvaart.